



Liturgie voor Ochtend gebed

Nieuwjaarsdag 1 januari 2025 om

11.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren



Verzorgt door      mw. Lia Rozendaal, mw. Elza van Riet en dhr. Piet Ram  
Organist:            dhr. Edu de Goffau  
Koster:              mw. Rika van Zwieten  
Videoteam:         dhr. Henk Moerenhout

### **Orgelspel**

### **Welkom en mededelingen**

**Moment van Stilte** (op het scherm projecteren Kijk niet achterom)

Kijk niet achterom,  
Maar kijk naar de dag van morgen,  
want in elke nieuwe dag,  
Ligt nieuwe hoop verborgen.  
Al lijkt de toekomst zo onzeker,  
Maakt het soms een beetje bang.  
Heb vertrouwen en blijf geloven,  
Dan zal de zon weer schijnen,  
Een leven lang.

**De kaarsen worden aangestoken met het licht van de paaskaars,**

**Aanvangslied** 912 : 1 en 2      Neem mijn leven laat het Heer.

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.

**Gebed** : Hoop

**Filmpje** : Een toekomst vol van hoop. (You tube Sela)

**Zingen Lied** 912 : 5 en 6

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw heilige Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,  
'k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.

**Lezing** Titus 1 : 1-4 Tekst uit de Bijbelse Jaarkalender 2025 van 2 januari

### **Hoop**

Het woord hoop heeft in deze tijd een nogal onzekere klank gekregen, 'Op hoop van zegen' is een gevleugelde uitdrukking, waarop bijna automatisch de dood of de gladiolen volgt. We hopen zagezegd maar het beste van, zeker weten doen we het allerminst.. Met dat soort grilligheid heeft de hoop waar de bijbel van spreekt weinig van doen. Bijbelse hoop is zicht hebben op je bestemming, is zicht hebben op de belofte die God aan zijn mensen deed. Hoop is als Abraham kijken naar de sterren, als Mozes de schoenen uitoen bij de brandende struik, als Elia zich door een briesje omringd weten. Hoop is zo bezien een geweldige kracht om in te leven, juist ook in een tijd van verdriet, of angst en onzekerheid. Mooi dat Paulus zo begint. Zonder hoop zal Titus niets beginnen. Wij trouwens ook niet.

### **Gedicht Hopen** van H. Nouwen

Hopen is toch blijven leven  
In de vertwijfeling,  
En toch blijven zingen  
In het duister.  
Hopen is weten dat er liefde is,  
Is vertrouwen in het morgen,  
Is in slaap vallen  
En wakker worden  
Als de zon weer opgaat.  
Is bij de storm, op zee  
Land ontdekken.  
Is in de ogen van de ander  
Lezen dat hij je heeft verstaan.  
Zolang er nog hoop is  
Zolang is er ook bidden,  
En zolang zal God je  
In zijn handen houden.

**Zingen Lied** 913 : 1,2,3 en 4. Wat de toekomst brenge moge.

1 Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behandelen,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.

**Gedicht : Geloof, hoop en liefde** Liselore Gerritsen.  
Geloof, hoop en liefde  
En de meeste van deze is de hoop

Omdat de hoop altijd weer zijn weggetje vindt  
Naar het punt daar waar de liefde begint.  
Geloof, hoop en liefde  
En de meeste van deze is de hoop  
Op geloof in de liefde.

### **Meditatief orgelspel**

### **Gebed om Vrede**

### **Gezamenlijk bidden Onze Vader.**

**Slotlied** : Lied 422 1,2 en 3

1 Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

2 Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.

3 Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.

### **Nieuwjaarswens**

### **Orgelspel.**

## MEDEDELINGEN

### Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten en nieuw jaar te wensen

### Kerkdiensten

Zondag 5 januari 2025 om 10.00 uur in de Martinus kerk te Halsteren  
In deze dienst gaat ds. Marina van der Zwaag voor.

### De nieuwjaarsreceptie

De werkgroep "Open Kerk" van de Protestantse Gemeente Halsteren/Nieuw-Vossemeer organiseert ook volgend jaar weer, op de eerste zaterdag van de maand.

Wij nodigen u van harte uit om op **zaterdag 4 januari 2025 van 11.00—14.00** uur in de Sint-Martinuskerk te Halsteren, Dorpsstraat 20, een toast uit te brengen op het nieuwe jaar!

Namens de werkgroep Open Kerk,  
Lia Rozendaal en Janneke KleinJan

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of [www.pghnv.nl/](http://www.pghnv.nl/)  
Berichtjes sturen naar: [pghanv@gmail.com](mailto:pghanv@gmail.com)