



Liturgie voor de eredienst
zondag 22 mei 2022
10.00 uur in de Sint Martinuskerk
te Halsteren

In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd

Na afloop van de dienst is er een gemeentebijeenkomst.
In deze bijeenkomst zal de kerkenraad verantwoording
afleggen van het gevoerde beleid en u meenemen in de
plannen voor de toekomst.

Voorganger:	ds. Henk van het Maalpad
Ouderling:	mevr. Gea Ros
Diaken:	mw. Rina van de Graaf
Organist:	dhr. Edu de Goffau
Koster:	mw. Ann Tuynman
Videoregistratie	dhr. Marcel de Jong

VOORBEREIDING

Orgelspel

Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Moment van stilte ter voorbereiding op de dienst

Aansteken van de kaarsen

Openingslied: Lied 67: 1 en 3 (*staande tot na drempelgebed*)

Groet en bemoediging

Voorg.	De Heer zij met u
allen	Ook met u zij de Heer
voorg.	Onze hulp is de Naam van de Heer
allen	Die hemel en aarde gemaakt heeft
voorg.	Die niet loslaat het werk van zijn handen
allen	Maar trouw is in eeuwigheid.

Drempelgebed

Zingen: Lied 283: 1, 3 en 4

*Aanwezige kinderen mogen naar de nevendienst gaan
Voor zij gaan zingen wij:*

Voor we gaan, voor we gaan, ste-ken wij een kaars-je aan,
laat het licht maar stra-len o-ver de ver-ha-len,
en de lied-jes die-wij zin-gen, o-ver al-le
mooi-e ding-en, die be-staan.

Kyriegebed, besloten met het gezongen 'Heer, ontferm U'



Heer, ont - ferm U, Heer, ont - ferm U,
Chris - tus ont - ferm U, Chris - tus ont - ferm U,
Heer, ont - ferm U o - ver ons, Heer ont - ferm U o - ver ons.

Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3 (*staande*)

Dienst van het Woord

Gebed om het licht van de Geest

Lezen: Joel 2: 21 -27 (NBV21)

21 Wees niet bang meer, akkers, wees blij en verheug je, want de HEER heeft grote daden gedaan!

22 Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed van groen bedekt de woestijn, de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.

23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij en verheug je in de HEER, jullie God, want Hij gaf regen om je te verkwikken, Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.

24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen lopen over van wijn en olie.

25 Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren waarin je oogst is opgevreten door sprinkhanen, zwerm na zwerm, door mijn grote leger, dat Ik op jullie had afgestuurd. 26 Jullie zullen weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en de naam van de HEER, je God, prijzen,

want Ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit meer zal mijn volk te schande staan. 27 Dan zullen jullie inzien dat Ik in Israëls midden ben, dat alleen Ik, de HEER, jullie God ben; nooit meer zal mijn volk te schande staan.

Zingen: Lied 678: 1, 2 en 3

Lezen: Johannes 14: 22 – 29 (NBV21)

Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

Zingen: Lied: 670: 1, 6 en 7

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 1014: 1, 2 en 5

Dienst van de voorbeden en gaven

Voorbeden, stil gebed,

(het Onze Vader wordt tijdens de tafelliturgie gebeden)

Inzameling van de gaven

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: ZWO

3^e collecte: Onderhoud kerken

De tafel wordt gereed gemaakt

De Tafel van de Heer

Nodiging:

Als teken van zijn liefde, voor allen die Hem zoeken, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd: want Hij heeft gezegd: Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer met ons zijn.

Het tafelgebed, de grote lofzegging

Vg : De Heer zal bij U zijn

Gem: De Heer zal U bewaren

Vg : Verheft uw hart!

Gem: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Vg : B brengen wij dank aan de Heer, onze God!

Gem: Hij is onze dankbaarheid waardig.

Vg.: Een reden tot zingen bent U, God,

zo lang al voor velen!

Omdat U niet ophoudt van liefde te spreken,

Omdat U voor mensen steeds weer geweest bent

een weg uit het duister.

Ons lied stemt nu in met hemel en aarde:

Zingen: *Heilig, Heilig, heilig (Lied 405 : 4)*

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Vg: Wij danken U, God, voor Jezus Messias,
Uw ware gelaat, te zien voor mensen.
Hij leefde, gevoed door het brood van uw liefde.
Nog is hij de bron waaraan wij ons laven,
als wij hier gedenken de nacht van zijn uittocht
de nacht van verraad, toen Hij het brood nam, U
zegende, het brood brak en zei:

Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam daar de
dankzegging over uitsprak, en die aan de zijnen gaf met
de woorden:

*Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.*

Gebod om de Heilige Geest

Vg: Met vrede gegroet en gezegend met licht heeft U ons.
Drenk ons met uw geest, zodat ons leven
zin en doel vindt in U
om vrede te stichten waar tweestrijd bestaat,
om licht te ontsteken waar schaduwen vallen,
tot zegen te zijn waar harten gedooft zijn
en handen beroofd.
Hoor ons wanneer wij bidden:

A.: Onze Vader die in de hemel zijt,.....

Vredegroet:

Vg: De vrede van de Heer voor U allen.

A : Zijn vrede, ook voor U.

Vg: Groeten wij ook elkaar met Zijn vrede.

(wij kunnen elkaar de hand geven en vrede toewensen)

Zingen: Lam Gods *(NB! de eerste regel wordt herhaald, daarna de tweede regel)*



Lam van God,



dat wegdraagt de zon-de van heel on-ze we-reld:



geef uw ontferming!



Lam van God,



dat wegdraagt de zon-de van heel on-ze we-reld:



geef ons uw vre-de!

Liedboek Online

Gemeenschap van Brood en Wijn

Dankgebed

Vg.: U zeggen wij lof en dank, hemelse vader, dat Gij ons de gemeenschap met uw Zoon hebt geschonken, en wij bidden U: laat deze gemeenschap ons dagelijks bekrachtigen om als nieuwe mensen te leven: U ter eer en onze naaste tot heil. Amen.

Zingen (staande) Slotlied Lied: 418: 1, 2 en 3

Zegen (met gezongen Amen)

Orgelspel

MEDEDELINGEN

Kerkdiensten

Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag) om 10.00 uur
gezamenlijke dienst Brabantse Wal **in Ossendrecht**. In deze
dienst gaan ds. Wim Lolkema en ds. Henk van het Maalpad voor.

Zondag 29 mei 2022 om 10.45 u. Oecumenische viering in De Ark
op het terrein van GGZ WNB. (Vrederust)
Geen dienst in de Sint Martinus en in Nieuw Vossemeer

Volg ons op: facebook en Twitter (@pghnv) of
www.halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net

Berichtjes sturen naar: pghanv@gmail.com