



volg ons via



Nieuwsbrief van onze gemeente, 28 januari 2022

Inhoudsopgave (Ctrl+klikken)

- * [Kerkdiensten](#)
- * [Coronamaatregelen](#)
- * [Paasgroetenactie](#)
- * [Open Kerk](#)
- * [Ouderensoos](#)
- * [Bijbelkring/bijbelgroep](#)
- * [Handwerkgroep De Baak](#)
- * [Sleutels Sint-Martinuskerk](#)
- * [Gedicht](#)
- * [Wat we willen delen](#)

Kerkdiensten

Zondag 30 januari 2022

Op deze zondag vervalt de kerkdienst in Halsteren en zal de kerkdienst in het Kerkje aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer **om 10.00 uur** via YouTube worden uitgezonden. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Voorganger is ds. Henk van het Maalpad.

Zondag 6 februari 2022

Om 10.00 uur is er een kerkdienst in het Kerkje aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Henk van het Maalpad.

Zondag 13 februari 2022

Om 10.00 uur is er een kerkdienst in de Sint-Martinuskerk te Halsteren. Voorganger is ds. Hans de Bie.

Zondag 20 februari 2022

Om 10.00 uur is er een kerkdienst in het Kerkje aan de Voorstraat te Nieuw-Vossemeer. Voorganger is ds. Bert ten Kate uit Bergen op Zoom.

Alle diensten kunt u volgen via YouTube en Kerkomroep. Via kerkomroep:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11125>

Via YouTube [Videokanaal PGHNV](#) NULIVE.

Of <https://www.youtube.com/channel/UCX8HHM9LgwrFv4ftF4aqYJg> en dan te kiezen voor Nu Live.

De liturgie van de diensten vindt u op onze website:

<https://halsteren-nieuwvossemeer.protestantsekerk.net/home>

Volg de kerkdiensten



via



Coronamaatregelen

Let op: Dit gaat in vanaf 1 februari 2022

Naar aanleiding van de persconferenties van 14 januari en 25 januari 2022 zijn er versoepelingen aangekondigd die ook voor onze kerkdiensten belangrijk zijn.

Vanaf 6 februari 2022 kunnen we weer starten met kerkdiensten met bezoekers, uitgaande van max. 50 resp. 30 (NV) bezoekers.

Natuurlijk betekent dit dat we de volgende maatregelen nog steeds heel goed in acht moeten nemen:

- 1,5 meter afstand
- ingetogen/bepert zingen
- mondkapjes bij verplaatsing
- er is geen coördinator meer aanwezig. U mag zelf uw plaats zoeken, maar alleen gaan zitten op die stoelen waar een liturgie ligt.

Aanmelden/registratie is niet nodig.

Ook activiteiten, werkgroepen, etc. kunnen vanaf 1 februari 2022 weer opgestart worden. Ook hier geldt dat er rekening gehouden moet worden met 1,5 meter afstand en de andere basismaatregelen en er voldoende wordt geventileerd. Grotere groepen bij voorkeur in het kerkgebouw.

Wij willen iedereen erop wijzen dat het deelnemen aan de kerkdiensten/bijeenkomsten uw eigen verantwoordelijkheid is. Wij vragen u bij klachten thuis te blijven.

Alle medewerkers aan de kerkdiensten krijgen aankomende week over de versoepelingen en wat dit allemaal precies inhoudt, nog verdere informatie van ons.

ZWO



Ook dit jaar willen we u weer uitnodigen om mee te doen met de Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in buitenlandse gevangenissen krijgen een bemoedigende groet.

Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Op zondag 6 februari 2022 en op zondag 13 februari 2022 liggen in de kerk de kaarten voor u klaar om mee te nemen en in te vullen. U kunt ze tot 6 maart 2022

weer inleveren bij de ZWO-commissie (Lia Rozendaal en Jan van Staalduinen) of weer in de kerk neerleggen. De ZWO zorgt ervoor dat de kaarten worden verstuurd.

De kaarten zijn gemaakt door gedetineerden in de vrouwengevangenis te Nieuwersluis.

Open Kerk

Zaterdag 5 februari is er weer Open Kerk.

We zijn heel blij u weer te kunnen verwelkomen, na een aantal maanden te hebben moeten sluiten.

Een nieuwtje: vanaf nu staat er een boekenkast achter in de kerk, elke Open Kerk-zaterdag. De boeken in deze kast kunt u kopen, en de opbrengst is voor het Moldavië-project van de ZWO.

Als vanouds is er gelegenheid om rond te kijken (er zijn vandaag gidsen aanwezig), voor een kopje koffie of thee, voor een gesprekje met medebezoekers of vrijwilligers, of een kijkje bij de handwerktafel.

Deze zaterdag hebben we geen extra programma, zoals een expositie of een ander thema.

Iedereen van harte welkom tussen 11.00 en 14.00.

Werkgroep Open Kerk.



Soos

Op 8 februari 2022 komt de ouderensoos voor de eerste keer weer bij elkaar in De Baak om 14.00 uur.

Bijbelkring en de Bijbelgespreksgroep

Het is heel fijn dat naast dat we weer naar de kerk kunnen, ook de Bijbelkring en de Bijbelgespreksgroep weer van start kunnen!

Over de diepste dingen raak je nooit uitgepraat.

Nieuwe leden zijn zeer welkom!

Alle kringleden, let op jullie mail en of telefoon!

Voor info:

Jan en Janneke Kleinjan

0624509951

jckleinjan@gmail.com/jhkleinjan@gmail.com

Handwerkclub De Baak

Ook de Handwerkclub "De Baak" gaat weer van start, op donderdag 17 februari 2022 om 14.00 uur in De Baak.

Sleutels van de Sint-Martinuskerk

Er zijn veel sleutels van diverse deuren van de kerk in omloop. Door steeds bijmaken worden de nieuwe sleutels steeds minder nauwkeurig. Om nauwkeurige sleutels bij te maken probeer ik zoveel mogelijk originele sleutels te verzamelen.

Heeft iemand nog een zichtbaar originele sleutel, dan wil ik die graag omruilen voor een andere sleutel. Reden van deze actie is dat de buitensleutel van de toren bij verschillende sleutels hapert.

Als er een nieuw slot moet worden gekocht moeten er ook veel sleutels extra worden gekocht en dat is duur en het is lastig om iedereen, die nu een sleutel heeft, te voorzien van een nieuwe sleutel.

Wim Bos, koster

Gedicht

Het woord dat op Gods lippen lag

Bij Johannes 1

Het woord dat op Gods lippen lag
Het van zich horen als het licht,
als uitgesproken nieuwe dag.
Zo zegent ons zijn aangezicht,
zijn oogopslag.

Licht spreekt de taal
van Gods gezicht
sinds het begin.
Licht luidt voor ons
de morgen in:
geboortegrond
een land in zicht
een leven licht uit Licht!



Dit licht, waar alles uit begon,
Baant zich een weg in onze nacht,
Verwijst ons leven naar de bron.
Het heeft ons stralend opgewacht,
is onze zon!

Dit woord werd vlees. Het was een mens
Die Gods gelaat aan ons onthult.
Hij was het Lucht, ons toegewend
En heeft als eersteling vervuld
Gods hartenwens!

Sytze de Vries

Wat we verder nog willen delen

- Van 22 januari tot 22 februari 2022 is het *Maand van de Bijbel*. De Bijbel – het meest bekende en meest gelezen boek ter wereld – staat in deze periode in de schijnwerpers. Meer informatie vindt u hier: <https://www.maandvandebijbel.nl> en <https://debijbel.nl/bijbel-en-cultuur>
- Led 210 –God van hemel zee en aarde
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-van-hemel-zee-en-aarde-lied-210/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=220122

Wilt u reageren op deze gemeentebrief? Mail s.v.p. naar Janneke KleinJan jckleinjan@gmail.com of naar Gea Ros gearos@home.nl

U kunt u [hier](#) aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief